



*Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetje die je stierf
't Is vreemd, maar die vergeet je
Het is dikwijls zelfs ontgaan
Je zegt ik ben wat moe
Maar op een keer dan ben je aan
Je laatste beetje toe*

Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor al wat wij van haar mochten ontvangen
melden wij u het heengaan van

Mevrouw
Amandine Declerck

echtgenote van wijlen de heer Adolf VYNCK

geboren te Handzame op 11 juli 1935 en overleden
in het Woon- en Zorgcentrum Riethove te Oudenburg op 28 februari 2019.



Er is gelegenheid om Amandine een laatste groet te brengen in het funerarium Vanhooren,
Heyvaertlaan 10 te Gistel, elke werkdag van 16 tot 19 uur. Op zaterdag van 15 tot 17 uur.
Op zondag gesloten.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden
in de Onze Lieve Vrouwekerk te **OUDEBURG** op **VRIJDAG 8 MAART 2019** om **10 uur**,
gevolgd door de crematie in de “blauwe Toren” te Brugge

Bijeenkomst aan de kerk.

De offergang geldt als rouwbegroeting.

U kan ook uw medeleven betuigen op www.vanhooren-ceremonies.be

Dit melden u:

Haar kinderen:

Ronny en Astrid † VERMEERSCH – VYNCK,
Wilfried en Griet VYNCK – VINCKE, Nancy † HALVORSEN,

Haar kleinkinderen:

Freya-Lynn VYNCK,
Evelyn VYNCK,
Jesse VYNCK,

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Frans † en Gerarda † WILLAERT – DECLERCK en familie,
Adhemar † VANDAELE,
Stefaan † VANDAELE,
Jeremy en Annemie † CLOET – VANDAELE en familie,
Roland en Edith BULLYNCK – VANDAELE en familie,
Marie-Christine LOOTENS en familie,
Mieke LOOTENS en familie,
De familie SCHOUKENS,
De families VANHOOREN,

De families DECLERCK – SABBE en VYNCK – VAN NOTEN.

Met dank en waardering aan:

haar huisdokter,
de directie, vrijwilligers en het voltallig personeel
van het Woon- en Zorgcentrum Riethove te Oudenburg.